

 			
<p>bezoek tentoonstelling 'Vreugde en verdriet' over de bevrijding van Antwerpen woe 13 / 11 / '19 <i>zijn rond 13u30 terug</i></p>			<p>€ 1,30 busabonnement: gratis</p>

Merksem, 7 november 2019

Aan onze zesdeklassers van 6B en hun ouders,

Op **woensdag 13 november** bezoeken wij de **tentoonstelling 'Vreugde en verdriet'** in het Felix Pakhuis te Antwerpen. We zullen te weten komen hoe de bevrijding van Antwerpen gebeurde in 1945.

Meer dan 4 jaren van bezetting zijn eindelijk voorbij.

De eerste vreugdevolle bevrijdingsdag vloeit over in 9 lange bevrijdingsmaanden. De dansende menigte verstomt. Angst voor bommen en vernieling. Honger door voedseltekort. En bezorgdheid, over het lot van geliefden ergens ver weg, komen in de plaats.



*Vreugde en verdriet liggen nooit ver uit elkaar in een stad
op weg naar haar definitieve vrijheid.*

De inkom van deze tentoonstelling is gratis.

Wij gaan met het **openbaar vervoer** naar Antwerpen.

Kinderen die een **abonnement** hebben, **brenge dit mee**.

Andere kinderen betalen €1,30. Dit komt op de schoolrekening.

We zullen die dag pas rond 13u30 terug op school zijn!

Wat brengen we mee?

- ♠ een koek of fruit (misschien 2 stuks om ook de kleine honger van 's middags te stillen!)
- ♠ een drankje (vrije keuze)

Dit alles steken we in een rugzakje.

Wij hopen dat het een leerrijke dag!

juf Liesa

directeur An, directeur Annick

hoofdschool

Maantjessteenweg 130
Fr. Adriaenssensst. 123
2170 Merksem
03/645 59 60

www.jomabasis.be
directie@jomabasis.be

wijkschool

Laaglandlaan 232A
2170 Merksem
03/645 64 01