

			
	Bezoek aan Antwerpen 24/11/2017	lunchpakket koek of fruit twee flesjes water	€ 4,50 + eventueel €2,50 bus op schoolrekening

Merksem, 13 november 2017

Aan onze zesdeklassers en hun ouders,

Op **vrijdag 24 november** stappen wij gedurende een **ganse dag** in de voetsporen van Ruben, een jongen uit de Nieuwe Tijd die in **Antwerpen** geleefd heeft. Aan de hand van zijn dagboekfragmenten en leuke opdrachtjes zullen wij het hartje van Antwerpen ontdekken en zullen wij onderzoeken wat wij nog terugvinden uit de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd.

De inkom van ons **bezoek aan de "Pelgrom"** kost €4,50.

Wij maken deze tocht met het **openbaar vervoer**.

Kinderen die een **abonnement** hebben, **brenge dit mee**. Zij betalen niet voor het vervoer.

Andere kinderen krijgen nog extra €2,50 op de schoolrekening voor het busvervoer.

Wat brengen we mee?

- ♣ lunchpakket
- ♣ een koek of fruit
- ♣ twee flesjes water (voor- en namiddag)
- ♣ een grijs potlood, een gom en een balpen

Dit alles steken we in een rugzakje.

Je doet **goede, waterdichte stapschoenen** aan en **kleed je warm** aan.

Wanneer het regenachtig is, breng je uiteraard **een regenjas** mee.

Wij hopen dat het een leerrijke dag wordt voor onze leerlingen.

Directie en leerkrachten van het zesde leerjaar.